

TTC SORRY KOEKELARE

Op 26 januari 1977 werd een tafeltennisvereniging opgericht te Koekelare onder de naam TTC Sorry in het fascinerende kader van een nieuwe sporthal. Jan Vandebussche werd voorzitter (77-83) en (85- 2000), Roger Osaer trainer, Maurits Proot penningmeester en Roger Meersseman secretaris. De club was aangesloten bij de GSF voor verzekering.

In 1978 wordt Roger Osaer eerste clubkampioen en komen er twee nieuwe bestuursleden bij, nl. Danny Kimpe en Geert Simoens.

In 1980 koopt Sorry een tiende tafel.

1982 : eerste open tornooi tafeltennis met 58 deelnemers.

1984 : dieptepunt na 7 jaar. Marc Seys was toen voorzitter (1983-1985)

1985 : Sorry herademt terug onder de nieuwe/oude voorzitter Jan Vandebussche.

1986 : Sorry begint deel te nemen aan diverse open tornooien bij bevriende recreatieve clubs en maakt er naam. Linda Lauwers geeft 10 weken tafeltennisinitiatie.

1987 : voor het eerst een groepsgebeuren voor familie en vrienden, nl. BBQ in mei.

1988 : wisseltrofee "Frans Deseure" , na 3 jaar verworven door Numa Borrey.

1989 : open tornooi met 84 deelnemers.

1990 : naar het provinciaal criterium voor recreanten waar we 6 van de 9 bekens binnenhalen.

1991 - 1997 : Sorry telt dan 103 leden en neemt deel aan een kachtbaltornooi, billenkarrenkoers en steunt levenslijn. Open tornooi in 1991 met 107 deelnemers en in 1994 met 143 spelers.

1997 - 2002 : open tornooi over de top met 100 deelnemers. De club richt een wedstrijd touwtrekken met 40 ploegen in. Simion Crisan geeft trainingen.

In het 25ste werkingsjaar wordt er een tafeltennisrobot aangekocht en vindt er een reünie plaats voor oudspelers. Tijdens die BBQ geeft Jan Vandebussche de fakkel door aan Geert Simoens. Overige bestuursleden zijn penningmeester Johny Beschuyt, secretaris Rik Dubois, Fabrice Loones, Joeri Verbeke en Rudy Defraeye.

2002 - 2007 : een nieuw bestuur met Geert Simoens, Danny Kimpe, Tony Demeulenaere, Johny Beschuyt, Fabrice Loones en Joeri Verbeke.

Een laatste open tornooi wordt gespeeld met slinkende interesse.

Sorry helpt bij de organisatie van " Zep op sportdag" te Diksmuide (GSF) en neemt deel aan

" Koekelare rolt ".

In 2006 start Sorry met één ploeg in competitie en speelt direct kampioen.

Frans Verhelst en de gemeente Koekelare, onze grootste sponsors,geven een bijdrage voor de aankoop van 10 splinternieuwe tafels.

GSF, 30 jaar onze trouwe partner, wordt vervangen door VTTL.

2007 - 2012 : naast competitie, wordt ook nog altijd recreatief gespeeld.

Sorry start met een nieuwsbrief en is per mail te bereiken op ttcsorry@skynet.be.

In 2007 gaat de club van één naar drie ploegen in competitie. Pannenkoeken worden verkocht van deur tot deur. Het 30jarig bestaan wordt afgesloten met een quiz " La Noche " met 42 ploegen.

In 2008 hebben we vier ploegen, waaronder het " Huck-team ", de A-ploeg in vierde provinciale, een ploeg die samengesteld is door ex Sorryleden die terug gehaald werden, zoals Tony Demeulenaere, Jochen Ampoorter, Koen Loones en Jonas Reynaert. Zij worden getraind door ex speler Jeroen Vanmassenhove. In vijfde provinciale starten we met drie ploegen.

In 2008 - 2010 is de bestuursploeg gewijzigd : voorzitter Dieter Bolle werkt samen met Jochen Barzeele, Dina Everaert, Danny Kimpe en Fabrice Loones.

In 2010 neemt Danny Kimpe de fakkel over met de nieuwe bestuursploeg met Jochen Barzeele, Fabrice Loones en Dina Everaert. Anthon Sinnaeve versterkt de ploeg in 2014.

2012 - 2017 : trainer Bukalskie (tot 2016). In 2014-15-16 zijn er al zes ploegen actief bij de VTTL, maar een jaar later worden er tien spelers met mooie beloften weggelokt naar Sportline Torhout.

In 2017 viert Sorry een robijnen jubileum in een volle cultuurzaal " de Balluchon ", met het optreden van " Onoir ", een kamerfolk-ensemble dat Iers-Keltische melodieën bracht.

2017 - 2020 : Simion Crisan, opnieuw trainer, geeft noodgedwongen door ziekte de fakkel door aan Bart Decaestecker.

Bestuursploeg : Danny Kimpe, Dina Everaert, Jochen Barzeele, Fabrice Loones en Anthon Sinnaeve.

Het seizoen 2022-2023 is er een fusie tot stand gekomen tussen TTC Eernegem 125 en TTC Sorry Koekelare 160. De nieuwe naam van de club is nu TTC Koekelare 125. Waarvan 6 ploegen in provinciale en 1 veteranen ploeg.

Het huidig bestuur: Danny Kimpe, Dina Everaert, Jochen Barzeele en Anthon Sinnaeve.

Het bestuur
TTC Koekelare